

Kerklank



Kerkblad voor protestantse gemeente Hardenberg-Heemse

mei 2024
jaargang 9, nr. 4



Bart Jonkers
voorzitter AK

Van de voorzitter, Bart Jonkers



Mei-tijd

*Die winter is verganghen,
ic sie des meien schijn;
ic sie die bloemkens hanghen,
des is mijn hert verblijt.*

De eerste regel van een oud Nederlands lied dat past bij dit moment van het jaar.

De maand mei ligt voor ons en de natuur gaat weer volop open.

Dit is symbolisch voor al het leven.

Na donkere tijden komt er toch, soms onverwacht, weer een weg vooruit.

Voor ons als kerkgemeenschap is dat ook het geval.

In alle wijkgemeenten ontstaan steeds weer nieuwe initiatieven om samen het leven waarde(n)vol te maken.

Daarin ligt de kern van samen kerk-zijn. Warmte en verbondenheid delen, maar vanuit dat collectief ook uitdelen naar anderen, naar wie dan ook.

Een kerkelijke gemeente moet zichtbaar zijn in de samenleving en zich richten op medemensen die extra aandacht nodig hebben.

In een tijd waarin de kerk een stap terug lijkt te moeten doen, hebben we het juist nodig om vanuit Bijbelse inspiratie een betekenisvolle stap vooruit te zetten. In de komende jaren zullen we als PKN-gemeente moed moeten tonen om nieuwe wegen in te slaan op soms onbekend terrein.

We moeten in dat opzicht de natuur volgen in de mei-tijd en met een blij hart vooruitkijken.

KERKKLANK

jaargang 9, nr 4

4/5 interview



13 boek- bespreking



28/29 AK beleidsplan



33 40 jaar organist



de coverfoto is
gemaakt door Gert
Smilde

Overdenking

'Zorg voor elkaar.' en 'Luisteren naar de heilige Geest.'

Dit staat boven Galaten hoofdstuk 5 vers 13 – 16a

13. Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. 14. Dan doe je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: 'Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.' 15. Blijf dus niet als wilde dieren met elkaar vechten. Want dan gaan jullie uiteindelijk allemaal dood. 16. Laat je leiden door de heilige Geest. (vertaling BGT Bijbel in gewone taal)

Op zaterdag 4 mei is de Dodenherdenking.

Op zondag 5 mei vieren wij Bevrijdingsdag.

Op zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest.

In zo'n zestig landen op de wereld woedt er oorlog en heerst geweld. Ons wordt duidelijk dat vrijheid ontzettend kostbaar is en dat we haar moeten koesteren en beschermen.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid is een werkwoord. Er mag en moet aan gewerkt worden omdat het meer is dan een situatie van "in jouw land is er geen oorlog."

Vrijheid kan bedreigd worden op allerlei manieren, in relaties onderling, geen ruimte voor jouw mening en voor wie jij bent. Vrijheid is wezenlijk voor jouw mens zijn. En voor jouw medemens zijn.

In de meimaand worden rondom gedenken en vrijheid vieren veel verhalen verteld. Ik zag de film 'Het verloren transport' (2022) Het speelt in Duitsland, 1945. De Tweede Wereldoorlog lijkt bijna ten einde te zijn: de Amerikanen rukken op in het westen en vanaf de oostkant komen de Russen de bezette gebieden bevrijden.

De nazi's besluiten om Joodse gevangenen uit Bergen-Belsen te verplaatsen in goederentreinen, vermoedelijk om ze later te ruilen tegen krijgsgevangenen. Dit mislukt, twee treinen komen aan in bevrijd gebied en de derde trein strandt in het oosten van Duitsland, vlak bij een klein dorp, in de buurt van Dresden. De nazi's aan boord vluchten het bos in en laten de gevangenen aan hun lot over.

De Joods-Nederlandse vrouw Simone gaat uit de trein en komt in het dorp. Ze komt meer en meer in aanraking met de Russische soldaat Vera en met de Duitse vrouw Winnie, die Hitler-gezind is. De drie vrouwen verschillen, maar komen gaandeweg bij elkaar terecht, in het dorp, de straat en zelfs in huis. Zij komen steeds dichterbij elkaar en er ontstaat openheid voor de ander.

Ik zal niet te veel vertellen, maar het verhaal vertelt dat mensen over grenzen heen kunnen stappen en naar elkaar kunnen omzien. Kijk de film, lees en leef Galaten 5 en laat je leiden door de Pinkstergeest.

Ds. Piet Langbroek



Kennismaken met Bart Jonkers,

Kennismaking

Getogen in Hoogersmilde, Drenthe, waar hij in 1953 werd geboren. Na de lagere school in Hoogersmilde te hebben bezocht ging hij in Smilde naar de Mulo en daarna naar de HBS in Assen, waarna hij aan de universiteit in Groningen biologie ging studeren. Na het behalen van het doctoraal diploma solliciteerde Bart op een vacature leraar biologie aan de csg Jan van Arkel in Hardenberg en kwam hij met Neeltje in 1977 in Hardenberg wonen. Sinds die tijd is Bart ook actief in de kerkelijke gemeente Heemse. Bart en Neeltje hebben 3 kinderen uit Zuid-Amerika geadopteerd en inmiddels zijn er 4 kleinkinderen.

Werkzame leven

Had je gedacht bij je aanstelling in 1977 dat je zo lang in Hardenberg zou blijven, vragen wij. Eigenlijk niet, zegt Bart, maar in 1983 veranderde de arbeidsmarkt. Het leerlingenaantal daalde. De arbeidsmarkt voor leraar biologie werd krappere. In 1986 heb ik dan ook, na twee jaar studie, de 1e graads bevoegdheid scheikunde afgerond. In 1989 werd ik conrector. Tussen 1990 en 2000 vonden ook in het VO van Hardenberg verschillende fusies plaats. In 1990/1991 heb ik de laatste lessen gegeven, waarna ik me volledig op mijn werk als schoolleider kon richten in verschillende directiefuncties. In 2013 ben ik als bestuursadviseur bij de Landstede Groep gaan werken in Zwolle.

Schaatssport

Naast het onderwijs en in kerkelijke activiteiten was en is Bart actief in de schaatssport. Als schaatser bij Hou Streek, bestuurlijk op gewestelijk (Drenthe en Groningen) en landelijk niveau. De selecties van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) van

Drenthe en Groningen zijn zo vertelt hij inmiddels samengevoegd. Van beide gewesten is hij voorzitter. Een functie die gemiddeld 4 dagdelen per week in beslag neemt. In zijn bestuurswerk staat Bart bekend als een verbinder. Alleen samen kom je verder.

Vraag van de Algemene Kerkenraad

Toen mij de vraag werd gesteld of ik Henk Meulink wilde opvolgen als voorzitter van de Algemene Kerkenraad moest ik hier wel even goed over nadenken. Immers zo'n taak is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Of dat nu in de schaatssport of in de kerk is. Na een aantal zaken op een rijtje te hebben gezet heeft Bart ja gezegd op de vraag. Hij heeft bestuurlijke ervaring. Kent de dossiers die er liggen goed en hij is van mening dat er voldoende ondersteuning is, zodat de taken die er liggen uitgevoerd kunnen worden. Als je, zo zegt Bart, op die manier samen met anderen energie steekt in nieuwe initiatieven, krijg je ook energie terug.

Bart Jonkers is een echte schaatser. In 1986 en in 1997 reed hij de Elfstedentocht in Friesland. In 2015 fietste hij de Elfstedentocht en in 2022 wandelde hij gedurende 5 dagen de Elfstedentocht. Dit leverde hem het Elfsteden-Brevet op. (slechts 1200 mensen in Nederland hebben dit brevet)

voorzitter Algemene Kerkenraad

Welke taken liggen er voor de Algemene Kerkenraad?

Er was al een start gemaakt met een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de Algemene Kerkenraad Hardenberg- Heemse-Radewijk. Ook de wijkgemeenten hebben al hun inbreng geleverd. Plannen die nog verder uitgewerkt moeten worden zijn: Vierplek Heemse, Stadskerk Hardenberg, vacature dominee Pieter Noordmans en in het verlengde daarvan 'vacatures bij pastores'. Hierbij spelen gegevens als : aantallen leden, aantallen pastorale adressen en besteedbaar geld een belangrijke rol.

Stadskerk

We zoeken nog even in op het onderwerp Stadskerk. Bart geeft aan dat het gegeven advies hierover en het besluit van de AK hierin twee lijnen samenbrengt.

De eerste lijn is dat onze gebouwen anders gebruikt gaan worden: meer activiteiten voor alle Hardenbergers op alle dagen.

De tweede lijn is dat, naast de bekende traditionele manier van kerk zijn, ook een andere manier van kerk zijn gaat ontstaan. We zullen ons meer moeten richten op de mensen die nu de kerk niet bezoeken. Datgene doen wat relevant is voor de samenleving en voor mensen die extra aandacht nodig hebben.

Ga, zo zegt Bart, naar de mensen toe!! Laat zien dat het anders kan. We kunnen met elkaar somber zitten doen over de kerk, maar je moet ook de positieve dingen zien en laten zien. Er zit hoop in de PKN-gemeente, maar dit moeten we wel samen doen, zodat ook de kinderen van vandaag nog iets vinden in de kerk over 10 en 20 jaar.

Dank

We bedanken Bart voor het inspirerende interview. We wensen hem toe dat hij naast zijn vrijwilligerswerk voor de kerk en de schaatssport en het onderwijs voldoende tijd houdt voor ontspanning met zijn kleinkinderen, de sport, het wandelen. Zodat we nog lang plezier mogen hebben van deze verbinder.

Ineke en Rezina





Protestantse kerk
wijkgemeente Radewijk

Wijkpredikant:
Vacature.

Kerkelijk werker:
Bert Broers
Tel. 06-51022449
Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023
06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com



Stille zaterdag

Stille zaterdag was een dienst waarin ik, Bert Broers, mocht voorgaan en we reikhalzend uitkeken naar de opstanding van Jezus Christus. In stilte verzamelden we in de Bijbelse tuin bij de vuurkorf met brandende kaarsen. Na de inleidende woorden "Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?" en de herinnering aan God die het licht geboren liet worden, gingen we naar binnen voor de dienst. We vierden er het feest van het lege graf; opstanding van Christus!

Paaszondag

Als afsluiting van de Paasvespers en start van het Paasfeest hebben we eerste Paasdag met 30 personen, van klein tot groot samen aan het

Terugblik Palmzondag

Op 24 maart was het Palmzondag. Het is een heel leuke dienst geworden en het was zo fijn om de kinderen weer bij ons te hebben. De kindernevendienst had de palmpasen kruisjes al gemaakt en alles voorbereid en klaargezet en de kinderen zijn de hele ochtend druk in de weer geweest met rozijnen, snoepjes, broodhaantjes en buxustakjes om er een mooi Palmpasenkruis van te maken. Dat kruis vertelt de hele Passie geschiedenis van Jezus. Het was heel leuk om de kinderen te zien binnenkomen, dansend op de muziek van "Hosanna" en "Wij zwaaien met takken". Na de zegen dansten we samen met de gemeente de kerkzaal uit.



Paasontbijt gezeten. Naast lekker brood, van de Rokermolen, allerlei lekkers en natuurlijk de matzes, was het gezellig zo deze dag te beginnen. Daarna gingen we samen naar de kerk om met alle aanwezigen deel te nemen aan de gezinsdienst, die samen met de leiding van de kindernevendienst en ds. Gert Holwerda was voorbereid. Kinderen werkten mee aan de dienst d.m.v. gebeden of gedichtjes voor te lezen. Tijdens de preek werd er geknutseld en na afloop dronken we samen koffie. Na afloop was er voor de kinderen iets lekkers en voor de volwassenen een paaseitje.



Wijkavond 18 april

Na een warm welkom door Bert Broers, werden Radewijkerwijker Zaken besproken. Daarna gingen we samen praten over de toekomst van de kerk in Radewijk. We willen een dorpskerk zijn, maar wat is daarvoor nodig? Wat is gastvrijheid en hoe vullen we dat in? Een gezellige, leerzame avond, waar de kerkenraad weer handvatten vanuit de gemeente kreeg aangereikt om mee aan de slag te gaan voor het nieuw op te stellen beleidsplan.

Koffiemiddag

De eerstvolgende koffiemiddag is 7 mei, de laatste alweer voor de zomer. Lijkt het je gezellig om eens aan te schuiven. Je bent van harte welkom.

Hemelvaartsdag 9 mei

Ala PKN gemeente Hardenberg-Heemse-Radewijk vieren we gezamenlijk deze dag.in de Opgang.

Stekjesmarkt

Op 11 mei is er weer de jaarlijkse stekjesmarkt. Ook zijn er weer boeken te koop. U/jij komt toch ook even kijken?

Rondje Radewijk

20 mei is er weer het Rondje Radewijk. Dit jaar hebben we het thema Olympische spelen. Komt u ook een kijkje nemen in de kerk?

Meeleven

Er zijn op dit moment veel mensen in onze gemeente ziek. Zij worden gemist in de kerkdiensten, op de koffiemiddag en anderszins. Wij wensen hen heel veel sterkte en natuurlijk van harte beterschap.

Vacatures

De kerkenraad is op zoek naar een voorzitter, een ouderling en 2 bezoekermedewerkers. Denk

jij: "dat zou ik wel willen en kunnen doen, maar ik wil toch wel meer hierover weten", neem dan contact op met Bert Broers. Hij gaat graag met je in gesprek.

Bert Broers





Protestantse kerk

wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan

06-82044588

ds.geraldarohan@gmail.com

Ds. Gijsbert Rohaan

0523-852168

ds.g.rohaan@gmail.com



Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222

martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl



Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg

scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Terugblik Pasen

Onze predikant Gijsbert Rohaan leek in de vorige Kerkklank profetisch te schrijven, vertellen over de Goede Week terwijl die pas twee weken later zou plaatsvinden. Dat heb je met het tijdig aanleveren van kopij voor de Kerkklank. Maar zijn woorden klopten helemaal; wij hebben mooie vieringen rond Goede Vrijdag en Pasen beleefd met elkaar. Zelf mocht ik voorgaan in de Goede Vrijdag dienst, dat was voor mij de eerste keer om deze dienst te leiden. Stil staan bij het lijden aan het kruis, het offer van Christus voor ons mensen, dat maakte ons letterlijk en figuurlijk stil. Bijzonder om dit samen te gedenken, het licht dat dooft en in stilte de kerk uitloopen. Het was indrukwekkend. Na de stille zaterdag volgt Paaszondag. Ter vervanging van ds. Geralda Rohaan hadden wij Egbert Jan Haselhorst beschikbaar gevonden om voor te gaan in de Paasdienst. Deze jeugdwerker heeft een positieve indruk achter gelaten, heb ik uit de reacties opgemaakt. Pasen is weer prachtig gevierd in de Hessenwegkerk, met dank aan de

muzikale begeleiding door Elvira Nijmeijer en ons gelegenheidskoor Revival. De lofzang werd op tweede Paasdag doorgezet met de 'Paasjubel' bij de Witte- of Lambertuskerk. Door de weersomstandigheden werd deze keer in de kerk gejubeld. Prachtig om met gelovigen uit de verschillende kerken in Heemse te zingen van de opgestane Heiland.



Vooruitblik diensten en meer

Zoals ondertussen gewend vieren we Hemelvaart op 9 mei met een dienst om 10.00 uur voor alle wijken in De Opgang te Radewijk. Passend gebouw voor die feestdag, maar met één dienst lijkt Hemelvaart een beetje een ondergeschoven kindje. Ik hoop dat u toch bijzonder stil staat bij Jezus die terug ging naar de hemel maar ons achterlaat met prachtige beloften!



En daarna Pinksteren: 'De Kerk is toen ontstaan, en de Geest ontstak de vlam' zoals een prachtig lied zegt. Dat vieren wij op zondag 19 mei in de Hessenwegkerk om 10.00 uur. Op de planning staat ds. Geralda Rohaan, ik hoop dat we haar dan weer als voorganger mogen zien maar wellicht dat ondergetekende haar zal vervangen.

Over Geralda gesproken, zij komt hier even aan het woord:

'Als ik dit schrijf, is het 7 weken geleden dat er een beginnende hernia is geconstateerd. Inmiddels ben ik zover dat ik weer wat kan zitten en iets meer en soepeler kan bewegen. Als u dit leest hoop ik al weer wat verder te zijn. De stijgende lijn is ingezet maar het gaat heel langzaam. Geduld en bidden om kracht is het devies op dit moment. Via het Kerkcontact houd ik u verder op de hoogte. Bedankt voor alle kaartjes, appjes en bemoediging die ik mocht ontvangen, dat doet me goed!'

Vrijwilligerszondag

Na Pinksteren hebben wij op zondag 26 mei onze vrijwilligerszondag. Veel wordt in onze kerk door vrijwilligers gedaan, door mensen die zich geroepen weten altijd weer tijd en energie in het Koninkrijk van God te steken, aangeblazen door de Pinkstergeest. Ze doen dat met veel liefde 'voor mens en Heer en niet om eigen eer', en worden juist daarom in deze dienst in het zonnetje gezet. Sommigen van ons doen dat als ambtsdrager. In deze dienst is er bevestiging en afscheid van ambtsdragers. In het Kerkcontact en Uit Heemse houden we u daarover op de hoogte de komende tijd. Na de viering houden we samen een 'liefdemaal': iedereen neemt een gerecht mee en we eten en genieten samen van wat allemaal is klaargemaakt.



Afscheid Hessenwegkerk

Voor mijn gevoel vliegen de maanden voorbij want ook de maand juni komt al snel dichterbij. In deze maand hebben wij als wijkgemeente onze laatste kerkdiensten in de Hessenwegkerk en nemen wij afscheid van dit gebouw als onze vierplek. Een afscheidsc commissie zet zich fantastisch in om aandacht te geven aan deze overgang. Bijvoorbeeld door de presentatie over de geschiedenis van beide kerken door Fred Hamhuis in de afgelopen maand. Wat ons nog te wachten staat:

Vervolg Heemse

Open dag Hessenwegkerk

Op zaterdag 22 juni: wordt er een open dag georganiseerd. Tijdens deze dag staan er verschillende activiteiten op het programma. Zo zal er een totale leegverkoop van zolder en kelder zijn, zullen foto's van vroeger getoond worden, is er orgelspel van onze organisten te horen en zal een herinneringstijdschrift gepresenteerd worden. En natuurlijk staat er een hapje en drankje klaar. Wij hopen u/jullie daar allemaal te zien en iedereen is natuurlijk welkom, dus zegt het voort!

Afscheidsdienst

De laatste eredienst die wij als wijkgemeente vieren in de Hessenwegkerk is op zondag 30 juni 2024, aanvang 10.00 uur. Een bijzonder moment van een overgang, afscheid en verder gaan als mooie wijkgemeente in Heemse. Voor verdere informatie blijft u via het Kerkcontact en onze nieuwsbrief op de hoogte.

En een ander afscheid

Met alle aandacht rond ons kerkgebouw vergeten we niet iemand die zich al jarenlang inzet zodat wij fijn gebruik kunnen maken van de Hessenwegkerk en de Witte- of Lambertuskerk. Iemand die altijd klaar staat bij de activiteiten in de kerk, zorgt dat alles netjes en ordelijk is en iedereen hartelijk ontvangt. Met de overgang van het kerkgebouw heeft koster Jaap Meerveld ook zijn moment gekozen om met pensioen te gaan. Dat afscheid van onze koster moet natuurlijk niet onder sneeuwen en daarom zetten wij Jaap op een passende manier in het zonnetje op zondag 16 juni.

In Christus verbonden,
Martijn van Breden



Jeugdwerk Heemse

Op Eerste Paasdag begonnen we de Kerkdienst met het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars door Hugo en Sara. Op deze nieuwe Paarskaars is het geopende graf van Jezus te zien. Koen heeft de bijbehorende tekst gelezen: De steen voor het graf van Jezus is weggerold. Het graf is leeg. Het licht van de Paasmorgen heeft de duisternis en de dood van Goede Vrijdag overwonnen. Jezus leeft! Hij is opgestaan! (Marcus 16).



Tijdens de Veertigdagentijd hebben we met de kinderdienst het project 'Met vallen en opstaan' van Bijbel Basics gevolgd. We gingen samen met Petrus op weg naar Pasen en hoorden elke week een verhaal waarin Petrus, met vallen en opstaan, Jezus volgt. Passend bij het verhaal was er elke week een plaat en maakten de kinderen tijdens de kinderdienst een tekening over het verhaal op een steen. Eerste Paasdag was de laatste zondag van het project; Petrus zag dat Jezus' graf leeg was. Jezus was gestorven, maar ook weer opgestaan! Dit hebben we in de kinderdienst gevierd. En in plaats van een tekening op één grote steen kregen alle kinderen een kleine steen mee met daarop een tekening van het Paasverhaal. De kinderen kunnen deze steen ergens achterlaten om zo het Licht van Pasen verder te verspreiden. En voor iedereen in een kerk was er na de dienst een verrassing: een bloembol met een Paasgroet 'Alle eer aan God! Want Gods liefde is zo groot, dat Hij Zijn zoon, Jezus Christus, liet opstaan uit de dood'.



Palmpasen in Heemse



In een mooie optocht door de kerk met prachtige, zelf versierde palmpaasstokken. Na de dienst werd er een bezoek gebracht aan de bewoners van het Clara Feyoena Heem. Dit werd door hen erg op prijs gesteld!



Boekbespreking

Groene Theologie door Trees van Montfoort

In 2022 kwam ik in de krant een interview tegen met Trees van Montfoort. Zij is theoloog, onderzoeker, predikant en communicatieadviseur. En zij schreef het boek "Groene theologie", dat precies hier op in gaat. Om gelijk maar met de conclusie te beginnen: heeft het boek me de antwoorden gegeven waarnaar ik op zoek was? Nee, het is veel beter: het geeft mij heel veel stof tot nadenken. Van Montfoort



SKAN DALON

gaat in op de verhouding van ons mensen tot Gods schepping. Zijn wij wel de kroon op de schepping, zoals wij dat geneigd zijn te denken vanuit Genesis 1? En wat houdt heersen over de vissen van de zee en de

vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt eigenlijk in? Betekent het dat we naar believen de zeeën kunnen leegvissen, of gaat het om de zorg voor de schepping die God ons heeft toevertrouwd?

Fijn is dat van Montfoort een goed bruikbare definitie geeft van het woord duurzaamheid (afkomstig van Brundtland): "Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien te schaden." Van daaruit gaat ze naar het begrip "ecologische voetafdruk", wat uitgedrukt wordt

in het grondoppervlak dat ieder mens op de wereld kan gebruiken om van te leven om nog duurzaam te zijn. Wij gebruiken dan veel te veel, terwijl ze in sommige gebieden in Afrika maar amper aan een halve voetafdruk komen. Het gevolg is de ecologische crisis en daarbij ontstaat een dubbele onrechtvaardigheid: degenen die al het minste hadden, zijn degenen die het meeste te lijden hebben onder de gevolgen van de crisis. Volgens van Montfoort heeft de kerk daar aan bij gedragen door haar geloof dat de mens door God is aangesteld om te heersen. Dat wordt volgens haar versterkt door het kapitalisme, dat ervan uit gaat dat economie altijd moet groeien en dat er altijd vraag moet zijn naar producten. Dat is wat leidt tot onze overmatige consumptie. Dat moet allemaal zo goedkoop mogelijk, wat leidt tot een wereldeconomie, waar een kleine groep steeds rijker wordt en de armsten en de natuur de prijs betalen. Van Montfoort haalt vele teksten aan waaruit blijkt dat niet alleen de mens centraal staat in Gods schepping. Zo sluit God in Genesis 9 een verbond met Noach en zijn nakomelingen, maar ook met de dieren. Ze noemt de zienswijzen van verschillende theologen, waarvan ik er één noem: Sallie McFague, één van de grondleggers van de ecofeministische theologie: "Zij onderscheidt twee manieren van kijken naar Gods schepping: het arrogante oog en het liefhebbende oog. Het eerste kijkt met een heersersblik, vanaf een afstand en bekijkt de werkelijkheid als ofwel nuttig ofwel vijandig. Met deze blik zijn we gewend naar de natuur te kijken. Het liefhebbende oog is de blik waarmee je naar vrienden kijkt: ze zijn anders en toch houdt je van ze. Als we eens met die tweede blik naar de natuur zouden kijken."

Een bijzonder boek. Soms schuurt het, maar het biedt ook heel mooie inzichten!
Bert Broers



Protestantse kerk
wijkgemeente Marslanden

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.



Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl



Scriba:

Sander en Mariëtte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Kind op schoot dienst

Wat een mooie try-out was dat op 24 maart!
De eerste kerk op schoot ging over Palmпасen.
We hebben dominee Beer leren kennen,
gezongen, ervaren om op blote voeten over
jassen te lopen, op een ezel gereden, door een
poort van mensen gegaan, gezwaaid met
takken en afgesloten met drinken en iets
lekkers.

Hopelijk zien we jullie op de volgende kerk op
schoot op 26 mei om 15.00 uur in de Matrix.

Zin In Café!

Om ook activiteiten aan te bieden specifiek voor
de 20'ers wordt vanaf mei het Zin in Café
georganiseerd: in een gemoedelijke sfeer
praten over zingeving en het geloof, met elke
keer een ander thema. De dominee of kerkelijk
werker die aansluit ter begeleiding rouleert.
Op donderdag 2 mei vanaf 20.00 uur vindt het
eerste Zin In Café plaats in het Café aan de
Heemserveldweg 3.

- ☒ Het thema is: Geloven in de huidige tijd.
- ☒ Je bent welkom als je rond de 20 jaar bent ;)

☒ Het Zin In Café wordt georganiseerd met
medewerking van ds. Piet Langbroek.

Nieuws van Yvonne

Viering samen met 'de Levensbron'
Zondag 26 mei is het eindelijk zo ver...na het
allereerste idee ruim twee jaar geleden, gaan
wij samen met de GKN de Levensbron een
gezamenlijke viering houden. Helaas pasten we
niet met z'n allen in de Matrix, maar de GKN
heet ons van harte welkom bij hen in het
gebouw. De inhoud zal juist wel zoveel
mogelijk zijn zoals wij het weer op zondag
doen. Want het openslaan van de Bijbel, het
aansteken van een Paaskaars, elke week
kindernevendienst...zomaar wat verschillen
die ineens tevoorschijn komen. Het is leuk om
zo van elkaar te leren en te ontdekken wat de
overeenkomsten en verschillen zijn.

De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Het
is de zondag na Pinksteren en we gaan lezen,
ervaren en uitwisselen hoe dat nou zit met
God, Jezus en de Geest. Met muzikale
begeleiding van een band, een gezamenlijke
kindernevendienst – met meer dan 60
kinderen, interactieve momenten tijdens de
viering en uiteraard verdieping tijdens de
verkondiging. Er is ook genoeg tijd om elkaar te
ontmoeten rondom de viering.

Kortom, wees van harte welkom!

De twee voorgangers – ds. Yvonne en ds. Henk
Bondt - hebben er veel zin in!

Zin In Café



Thema:
*Geloven in de
huidige tijd*

🕒 20'ers
🕒 Do 2 mei 20.00u
📍 Café
Heemserveldweg 3



Herstelproces ds. Yvonne

Het gaat steeds beter met mij en ik kan steeds meer werk oppakken. Ik blijft nog steeds met kleine stapjes vooruit gaan. Ik heb nog twee keer in de week fysiotherapie en ben ook met mijn voeding bezig. Door anders te eten, krijg ik ook weer wat meer energie.

Dankzij de hulp van geweldige collega's, heb ik het voorgaan weer kunnen opbouwen. Inmiddels ga ik zelf de vieringen weer voor. Ook ben ik weer wekelijks in de wijk en doe ik weer bezoekwerk. Fijn om jullie allemaal weer steeds meer te spreken. Het is heerlijk om zo vaak in Hardenberg en in de Marslanden te zijn! Hartelijke groeten, ds. Yvonne

Van de wijkkerkenraad

Het is al weer even geleden, vandaar dat het tijd wordt voor een update. We geven jullie graag een inkijkje waar wij als wijkkerkenraad van PKN Marslanden zoal mee bezig zijn.

De invulling van ons beleidsplan binnen de gemeente blijft een doorlopend proces. Vorig jaar heeft u een mail gehad met een behoefte onderzoek. Dit jaar komt hier mogelijk een vervolg op. Tevens zijn en worden er nieuwe activiteiten (of oude activiteiten met een nieuwe naam) binnen de gemeente gestart. Weet u nog hoe ons beleidsplan eruit zag? Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website. De kern bestond in ieder geval uit: KENNEN – ONTMOETEN – VERBINDEN. Doet u ook mee?

De diaconie houdt zich bezig met diverse diaconale projecten en de diakenen zijn bij diverse activiteiten betrokken. Hebt u diaconale hulp nodig? Laat ons dit dan weten! We snappen dat dit een bepaalde drempel heeft, maar we denken graag met u mee wat we voor u kunnen betekenen.

In september van dit jaar treden er enkele ambtsdragers af. Wij zijn op zoek naar een diaken, een ouderling met aandacht voor

pastoraat en een ouderling die zitting heeft in het college van kerkrentmeesters. Momenteel zijn wij druk bezig met het benaderen van gemeenteleden om deze vacatures te vervullen. Mocht u geïnteresseerd zijn of mocht u zich geroepen voelen, meldt u zich dan bij een van onze kerkenraadsleden!

We hebben het al eens eerder aangegeven, maar het vinden van organisten wordt steeds lastiger. Dus wanneer er kandidaten in de wijk zijn horen wij dat als kerkenraad graag. Ook zijn wij op zoek naar gemeenteleden die een muziekinstrument bespelen en mogelijk eens tijdens een kerkdienst in de Matrix voor de muzikale begeleiding willen zorgen.

Kortom, wij zijn als PKN Marslanden volop in beweging en er gebeurt van alles. Hier zijn we heel blij mee en dankbaar voor! Samen komen we verder. Laten we dit vooral zo doorzetten.

Hartelijke groet,
Wijkkerkenraad PKN Marslanden

Leestip

MENS schakel tussen hemel en aarde
In aansluiting op het onderzoek naar zingeving; eens wat anders, verdiepends lezen?
Bijzonder hoogleraar Wim van Vledder voert je mee langs zowel oude wijsheden als de moderne natuurwetenschap.





Protestantse kerk
wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant
Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.nl



Scriba
Hennie Kregel
Rodedijk 30
06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

Baalderdienst op 12 mei 2024 **Thema "opgehemeld"**

Twee zondagen achter elkaar. Dat hebben we niet zo heel vaak, maar i.v.m. Pinksteren wordt wat normaal de dienst op de 4e zondag van de maand is nu de derde. Dat geeft de gelegenheid om een soort "reeksje" te maken. We gaan stilstaan bij één van de meest bijzondere verhalen, waar mensen met hun verstand moeite mee hebben: hemelvaart van Jezus! Tegelijk is er een liedje van Daniël Lohues "die hoeft niet te wachten in de hemel in de rij". En dan gaat het over mensen die in de ogen van Lohues leefden op een manier zoals God het wil en die voorrang krijgen bij de hemelpoort. Die twee – de hemelvaart én dat liedje – hebben wat met elkaar te maken! We gaan het meemaken met elkaar! De nu-je-onderwegband speelt en zingt met en voor ons, er is kinderactiviteit, ds. Wim is de voorganger, er is oppas.... En koffie, thee en limo na de dienst. Welkom!

Baalderdienst op 19 mei 2024 **Pinksteren!**

Thema "Begrijp je mij...." Het is Pinksteren! Er staan twee verhalen (wel meer trouwens) over taal in de bijbel. Het ene staat in Genesis 11: de torenbouw van Babel. Mensen praten samen en langs elkaar heen en ze verstaan elkaar niet. God speelt voor stoorzender als mensen

proberen een toren te bouwen tot in de hemel. Dat is héél verrassend. God als stoorzender! Maar er is ook het verhaal van Pinksteren als mensen door God elkaar wél verstaan als ze de taal van Gods liefde horen spreken en elkaar als mensen van God zien. In een tijd vól polarisatie, tegenover elkaar, oorlog...., hoe fijn kan dát zijn. Dát feest gaan we vieren en het sluit aan bij het feest van de hemelvaart van de week ervoor. Stel je nou eens voor, mensen levend vanuit God voor elkaar, die elkaar proberen te begrijpen omdat God hen begrijpt. Ik krijg er nou al zin in. Er is een projectkoor met veel muziek dat met en voor ons zingt! Er is kinderactiviteit én oppas. En koffie, thee en limon na de dienst. Welkom!

Bij beide diensten geldt dit: neem alsjeblieft als je kunt wat mee voor de voedselkast bij de wijkboerderij. En kun je niet live kijken, dan kan het altijd via PKN Baalder Youtube! De mannen van de techniek hebben dat piekfijn voor elkaar. Respect voor hen én alle vrijwilligers!

De voedselkast

Die staat nog altijd "gewoon" bij de boerderij. Eigenlijk is gewoon een verraderlijk woord. Het zou niet gewoon moeten zijn dat mensen zelf te weinig geld hebben waardoor ze van de kast afhankelijk zijn. Dat is dus helaas niet zo. Goed dat de kast er staat. Nu staat die er al zo lang, dat het "gewoon" lijkt en je bijna vergeet dat hij gevuld moet worden. De diaconie heeft een potje waaruit ze boodschappen kunnen halen, maar eigenlijk is het veel mooier als we het met elkaar doen. Baalder: de kracht van gewoon omzien naar elkaar.... Dat is de slogan!



Niet altijd fijn.....

Ik ben ontzettend blij met wat er allemaal gebeurt aan "omzien" in onze wijk. Om te beginnen gebeurt het gewoon onderling. Mensen die met elkaar meeleven. Dat noemen we niet altijd "kerk" maar dat is het natuurlijk wél. Of, anders, het is gewoon de bedoeling van de Here God dat we naar elkaar omzien. Ben ik mijns broeders/zusters hoeder? Ja..., dat zijn we! En fantastisch waar het gebeurt. Altijd fijn! Baalder, de kracht van gewoon omzien naar elkaar!

We proberen – en doen! – het ook vanuit de wijkkerkenraad én vooral de wijkteams. Ik weet – uiteraard met vallen en opstaan – dat contactpersonen en ouderlingen proberen gewoon écht om te zien naar mensen in de wijk. Want ook daar geldt "we zijn elkaars hoeders!". Dat doen de wijkteams intenser en intensiever sinds ik minder werk. Super dat mensen dat gewoon in hun vrije tijd willen doen voor elkaar. Ook al: altijd fijn!

Maar ik werk dus minder. In stapjes van 100 naar 70%. In de praktijk betekent dat i.p.v. ca 50 35 bezoeken per maand. Of nog anders: mijn bezoeken gaan bijna alleen nog maar naar mensen waar het echt nodig is. Het betekent dat zomaar even langskomen er niet in zit. Ook niet bij ouderen. Als ik eerlijk ben: dat voelt niet altijd fijn en ik hoor soms dat ouderen dat ook niet altijd mooi vinden. Het is een gegeven waar we mee moeten omgaan en het zorgt ervoor dat ik wél kan blijven komen als er écht iets aan de hand is. Is dat er..., bel gewoon! En verder: gemeente zijn is niet hetzelfde als "de dominee komt langs". Hoe jammer ook dat dat dus niet altijd lukt, maar de kern van gemeente zijn zit in het sámen met elkaar en voor elkaar! Baalder..., de kracht van gewoon omzien naar elkaar!

Kringen

Kringen lopen ten einde, we wachten op de verspieters en hun eerste vruchten... In onze wijk hebben we telkens drie kringen. 30+, 35+ (met soms veel ervaring 😊) en de

geloof/leefkring (65+). Ze hebben alle drie weer een heel seizoen gedraaid en dat levert veel op aan verdieping en onderlinge verbondenheid. Het kan soms enorm stimuleren voor je geloof om er actief mee bezig te zijn! Wellicht iets om over na te denken voor jezelf voor het nieuwe seizoen? Hoe het nieuwe seizoen eruit gaat zien wordt mede bepaald door waar de vier verspieters – Henk Dunnewind, Ellen Kapteijn, Francis Herrijgers en Erna Nonkes – mee gaan komen. Die zijn aan het nadenken over hoe we in Baalder samen als gemeenschap vitaal blijven ook als er wellicht in de toekomst nog iets meer aan fte van ds. Wim moet worden ingeleverd. We houden jullie op de hoogte!

Tot slot

Heel hartelijke groet,

ds. Wim van der Wel.





Protestantse kerk
wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:
Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl



Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl



Scriba:
Evelien bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

diaconie wordt geleid. Dat was 165 euro en 55 cent. Een mooi bedrag dat we op zondag 7 april hebben afgedragen. Ook laten we de liturgische schikking zien (foto), die op de Paasmorgen bij onze viering in de Beek op de liturgische tafel stond.



Baaldervelddiensten

De Beek 10.00 uur

5 mei bevrijdingsdag

19 mei pinksteren

2 juni jeugdkoor Animato

16 juni bevestiging

7 juli slotdienst

Vorige maand hebben we jullie een paar dingen laten zien van wat er gebeurt in de wijk. Dat is best veel en dat vinden we mooi. Het verbindt ons als gemeenschap waar we bij horen.

We komen nog even terug op de SoSoSo maaltijden, want we willen jullie graag vertellen hoeveel de collecteopbrengst is, die bestemt is voor het project Moldavië dat door onze

In de stille week voor Pasen waren er drie vespers in de Opgang te Radewijk. De doorgaande lezing was uit het Evangelie volgens Johannes, met gebed en stilte en we passende liederen.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag werd de liturgie geleid door ds. Piet Langbroek en de muziek op de vleugel door pianist Kees Kuiper en de cantorij Baalderveld.

Op Stille Zaterdag begon in de avond de Paaswake buiten bij de vuurkorf in de tuin. De vespers maakten veel indruk en waren prachtig om mee te beleven met zoveel mensen.

*G*ij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
O, Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Huub Oosterhuis





Protestantse kerk
wijkgemeente Centrum

Wijkpredikant:
Ds. P. J. H. Noordmans
W. van Oldenburgstraat 9a
0523-261507
pjhnoordmans@gmail.com



Wijkpredikant/
ouderenpastor:
Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18
7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Beschikbaar op dinsdag en donderdag



Kerkelijk werker:
Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222



Scriba:
Jenny Welleweerd
Bruchterweg 70
06-29241309
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Eerste Paasdag en doopfeest in de Höftekerk

Op de eerste Paasdag was het volop feest! Natuurlijk allereerst omdat we de opstanding van Jezus Christus mochten vieren. Donker en dood hebben niet meer het laatste woord. Het leven is door de harde steen heen gebroken! Ook al kan ons mensenverstand het niet bevatten, en ook al komt de blijdschap klaarblijkelijk slechts langzaam op gang – zoals de zon op een heel vroege ochtend haar weg moet banen door nevel en schemering heen – het goede nieuws is niet tegen te houden! Maria ziet door haar tranen heen haar Heer staan, maar denkt dat Hij de tuinman is. Prachtige vergissing, als het al een vergissing is! Want alle dingen maakt Hij nieuw. De bomen zingen in de tuin! De steppe zal bloeien! Etcetera. En als Maria dan eindelijk Zijn stem hoort... dan breekt het inzicht door: Het is de Heer! Zo vierden wij op de Eerste Paasdag het Evangelie. De nieuwe Paaskaars werd feestelijk binnengedragen. En er werd gedoopt – in de Naam van de Vader, de Zoon en de H Geest.

Gedoopt werden Anna Johanna IJntema en Johanna Bente Breukelman. Wat een vrolijkheid rond het doopvont! Zoveel kinderen! De doopouders gefeliciteerd. En we zijn dankbaar dat we dit weer mochten meemaken.



Hemelvaartsdag donderdag

9 mei

In Radewijk – De Opgang – is er op Hemelvaartsdag traditiegetrouw één viering voor alle wijken van onze gemeente. De dienst begint om 10.00 uur.

Bij goed weer is het misschien een prachtig idee om op de fiets te komen. Je zult vast en zeker genieten van het mooie landschap en de rust. Andere jaren werden we in Radewijk dan altijd ontvangen met koffie en een broodje. Dat zal nu niet anders zijn. U kunt dan gelijk van de gelegenheid gebruik maken om in Radewijk de kerk te bekijken en niet te vergeten de Bijbelse tuin. Voorganger in de dienst is ds. Noordmans. We hopen er samen een mooie morgen van te maken – met Gods zegen.

Eén grote familie – dienst!

Op zondag 26 mei a.s. vieren wij in de Höftekerk een 'Eén grote familie – dienst'.

Een feestelijke dienst waarvoor wij onze gemeenteleden aanmoedigen om hun familie uit te nodigen en mee te nemen naar onze kerk. Een dienst voor jong én oud met oppas voor de allerkleinsten. Dus nodig uw kinderen uit deze zondag of laat de kleinkinderen een nachtje logeren en kom met de familie! Aan deze dienst werkt Gospelkoor 'Nooit alleen' uit Gramsbergen mee en ds. Pieter Noordmans en kerkelijk werker Martijn van Breden zullen vertellen over het thema 'Eén grote familie'.

Samen wandelen en fietsen

Na de familiedienst van 26 mei kunt u een wandeling maken met elkaar. Onderweg eten we een broodje ter versterking. Vorig jaar waren alle deelnemers enthousiast. Doe je (weer) mee?

En op **zondag 23 juni** is er na de dienst en na de koffie een fietstocht uitgezet. De afstand is ruim 20 kilometer. Mensen met een e-bike houden rekening met mensen zonder zo'n fiets.

Houdt u de berichtgeving via kerknieuws en

nieuwsbrief in de gaten? Binnenkort – of nu al – liggen er intekenlijsten in de Schakel: dit i.v.m. de bestelling bij de bakker.

Tenslotte

De bedoeling is dat er in mei nog weer een nieuwsbrief verschijnt voor onze wijk Centrum. U weet dat die zoveel mogelijk bezorgd wordt op alle adressen. De nieuwsbrief is ook te vinden via de scipio-app.

Hartelijke groet, mede namens de collega's,
Ds. Pieter Noordmans.



Korte terugblik op "Pasen in Hardenberg" op vrijdagavond 22 maart 2024

Eind januari zijn we begonnen met de repetities voor de voorstelling "Pasen in Hardenberg" met een groep mensen die elkaar hiervoor nauwelijks of niet kenden. In die korte tijd zijn we naar elkaar toe gegroeid en hebben we het gevoel dat we nu heel dicht bij elkaar staan. En daar zijn we heel blij en dankbaar voor.



Wij, als voorbereidingscommissie en ook de spelers/zangers zijn zeer tevreden over het resultaat. We hebben het lijdensverhaal zelf intens beleefd en gespeeld. Gezien de reacties die we naderhand kregen, hebben ook de bezoekers van de voorstelling een bijzondere avond mogen meemaken. Een paar reacties willen we u niet onthouden: Een mevrouw vertelt dat ze al 4 jaar niet meer naar de kerk is geweest door allerlei omstandigheden en tot op het

laatste moment heeft getwijfeld of ze wel zou gaan. Ze vertelt ons dat dit haar echt goed heeft gedaan. 'Het stuk is zo puur gebracht dat het je wel aan moet grijpen!'

'Wat was het mooi! Intens gespeeld en gezongen, het geeft een andere dimensie aan de beleving van het lijdensverhaal!'

We zijn dankbaar voor alle medewerking die we van iedereen ondervonden in deze periode. We willen daarbij 1 persoon benoemen en dat is Henk Peeneman. Hij heeft ons tijdens de voorbereiding en de repetities altijd begeleid en gecoacht op een zeer positieve manier. Zonder hem was het allemaal niet gelukt!

De Voorbereidingscommissie,
Henny Broekroelofs, Mini Prins, Gretha Zweers.



De tijd van Verlichting en Réveil: Pierre Chevallier

Een dominee van toen voor nu?

Een studerende twintiger die geen feestje overslaat, leuke meisjes ontmoet en geregeld pa om meer centen vraagt, omdat de gezelligheid wat duurder uitvalt dan begroot. Pierre Chevallier zou niet misstaan tussen hedendaagse studenten, maar hij leefde eind 18e eeuw (1760-1825). Zijn biograaf, Cees Huisman, emeritus-predikant van de Protestantse Gemeente te Meppel, weet hem levendig te schetsen. In een turbulente tijd vol spanning, revolutie en oorlog maakte hij zich verdienstelijk voor het Nederlands Zending Genootschap en het Nederlands Bijbelgenootschap, maar ook spande hij zich in om koning Lodewijk Napoleon de Nederlandse taal te leren.

'Een biografie zoals deze verheldert je eigen situatie: het gaat over levensvragen, carrière, politiek en kinderen', vertelt Cees Huisman. Hij is de vader van Josje (K3) en schreef dit boek, een verhaal over uitersten en de invloed van vaders op hun kinderen. Cees is een boeiend verteller en brengt vol humor geschiedenis tot leven!



- Wanneer? Dinsdagmorgen 14 mei 2024
- Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
- Tijdstip? 10.00 - 12.15 u. Zaal open vanaf 09.30 u. Koffie/thee staat klaar.
- Entree? Gratis. Koffie/thee voor eigen rekening.
- Voor wie? Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus **Theologische verdieping voor geïnteresseerden** (kortweg **TVG Assen**), voor jong en oud, kerkelijk of niet meer kerkelijk, waar ook uit heel Drenthe, ZO-Groningen, O-Friesland of NO-Overijssel, gewoonweg dus voor iedereen.

In herinnering

Hendrikje Marsman - Kerkdijk

Hendrikje overleed op 20 maart 2024 in de leeftijd van 89 jaar. Hennie was de oudste in haar gezin uit Lutten. Toen ze 8 jaar was werd in de oorlog haar vader opgepakt, hij overleed in kamp Amersfoort. Dit heeft veel impact op dat gezin en in haar leven gehad. Ze droeg zorg voor haar moeder, broertjes en zusje. In 1960 trouwde ze met Gerrit Jan Kerkdijk en ze kregen vier kinderen, Janny, Anja, Herman en André. Ze woonden jarenlang aan de Paulus Potterstraat in Heemse. Hennie was een lieve en zorgzame vrouw en moeder. Ze was heel gastvrij, vrienden en vriendinnen konden altijd mee eten of blijven slapen. Haar man overleed in 1992, 56 jaar oud. Een zware klap, die ze met hulp van anderen te boven kwam. Ze bouwde een netwerk van vriendschappen, genoot van haar kleinkinderen die alles bij haar mochten, hielp anderen, bezocht mensen in Clara. Ze was gewoon druk en ze genoot daarvan.

In de coronatijd bleek dat haar vermogens achteruitgingen. Omdat ze meer zorg nodig had kwam ze in Oostloorn te wonen. Daar overleed ze. Het geloof was belangrijk in haar leven, geloof dat ze zingend kon uiten. Daarom zongen we ook in de goedbezochte dankdienst voor haar leven, voorafgaand aan de begrafenis op de Larikshof. Kinderen en kleinkinderen spraken warme woorden en we hoorden Psalm 23: *Ik ben niet bang, ook al is het donker om mij heen. Want u bent bij mij, Heer.* We wensen haar familie troost toe.

Ds. Elly Veldman

Gerri Janni van den Berg - Reints

Gerri overleed op 29 maart 2024 in de leeftijd van 82 jaar. Gerri was de jongste uit een gezin van vier kinderen. Haar vader overleed toen ze heel jong was. Ze had bewondering voor hoe haar moeder het redde. Op haar werk als secretaresse bij de Wavin leerde ze haar man Jan kennen. Samen bouwden ze een huis aan de Hoogenweg en ze kregen twee dochters, Marga en Dorinda. Toen de kinderen wat ouder werden ging ze werken als typiste voor de kerk. 25 Jaar lang maakte en stencilde ze de kerkgroet en ook liturgieën werden gemaakt en gevouwen. Er werden drie kleinkinderen geboren, wat een vreugde brachten zij! Na het overlijden van haar man, voor wie ze lang gezorgd heeft, pakte ze haar leven op. Ze werd lid van allerlei clubjes, van handwerken tot sjoelen, koersbal en bingo. Ze onderhield contacten, leefde mee met mensen. Ze was zo

blij dat ze 'ouwe oma' mocht worden van Hidde. Gerri leefde gevend, vond het makkelijker iets voor een ander te doen dan zelf te ontvangen. Aan het begin van dit jaar bleek ze ongeneselijk ziek te zijn. Ze was niet bang voor de dood - maar het loslaten van haar geliefden, dat was moeilijk. Met haar gezin om zich heen overleed ze op Goede Vrijdag. In de dankdienst voor haar leven klonk: 'Uw genade is mij genoeg' - Gerri leefde uit de genade van de Heer. We wensen haar familie toost en vrede toe.

Ds. Elly Veldman

In herinnering

Albert Prins

Op 22 maart overleed Albert Prins, in de leeftijd van 77 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Mini aan De Vechtrande 2.

Het overlijden van Albert kwam na een periode van ernstige ziekte. In 2021 moest hij een zware operatie ondergaan. Daarna zag het er aanvankelijk goed uit: we waren hoopvol.

Albert en Mini werden nog samen ouderling. Dat deed Albert met hart en ziel. En toch liep het anders: de ziekte kwam terug. Na een dappere strijd en na alle mogelijke behandelingen van de artsen moest de strijd opgegeven worden.

Toch was de laatste periode ook een heel 'goede'. In de kring van gezin en vrienden leefden ze op het onvermijdelijke aan. Goede gesprekken, tranen en lachen. Albert keek met dankbaarheid en veel warmte op zijn leven terug. Want er waren zoveel mooie en lieve mensen geweest!

De dankdienst voor zijn leven werd door familie, vrienden en veel bekenden bijgewoond. De kinderen en kleinkinderen spraken goede

woorden en deelden herinneringen. Het was een warm afscheid.

Voor Albert speelde het geloof een belangrijke rol. Hij voelde zich helemaal thuis in de kerk, en bouwde mee aan de gemeente. Zijn vriendelijke aanwezigheid op zondag zullen we niet snel vergeten. In de kring van de kerkenraad gedenken wij Albert eveneens met dankbaarheid.

In de afscheidsdienst lazen we over de bruiloft in Kana – het was ooit de trouwtekst van Albert en Mini. Een mooi Bijbelgedeelte, want het gaat over mensen die gelukkig mogen zijn en als alles voorbij lijkt, dan opent God toch wonderbaarlijk nog een nieuwe toekomst. We leven mee met Mini, de kinderen en kleinkinderen. Dat zij de kracht mogen ontvangen die nu zo nodig is.

Ds. Noordmans

Arend Oelen

Op 26 maart overleed Arend Oelen, in de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Betsie aan de Jacob van Riemsdijkstraat 7.

Arend Oelen is bij velen wel bekend als onderwijzer aan de basisscholen De Kastanhof en later de Elzenhof. Je zag deze link ook ogenblikkelijk op zijn rouwbrief, waarop een afbeelding staat van een glas in lood raam zoals dat in de Kastanhof te bewonderen viel. 'Laat de kinderen tot Mij komen' – staat onder de afbeelding.

Arend Oelen overleed als gevolg van ernstige ziekte, een ziekte die zich veel sneller ontwikkelde dan verwacht. Aanvankelijk wilde hij er zelfs niet te veel ruchtbaarheid aan geven, misschien in de hoop dat het wel wat zou meevallen. Daarom kwam voor de meeste mensen zijn overlijden onverwacht. Heel kort was hij nog in het hospice 't Huis aan de Vecht: een halve dag.

Arend Oelen was in eerdere jaren ook actief in

de kerk, onder andere als ouderling. We bewaren goede herinneringen daaraan. We zijn dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid.

De afscheidsdienst was in De Lariks. Daarna was de begrafenis op de begraafplaats in Lutten.

Wij leven mee met zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen. 'In liefde losgelaten...,' schreven zijn op de rouwkaart. Wij bidden hen troost en kracht toe.

Ds. Noordmans

Zin in



De activiteiten voor dit voorjaar zijn intussen afgelopen. Op het moment van schrijven is het een dag na de **Mijmerwandeling** in de Oldemeijer. We hadden prachtig weer en wat was het mooi in de natuur en om zo met elkaar op te gaan. De wandeling werd opgeluisterd met mooie toepasselijke muziek en een gedicht 'in stukjes' waarover we in groepjes hebben gepraat. We hebben ook zelf(s) nog gezongen: *Wat zijn de goede vruchten*. Voor herhaling vatbaar!



Dit seizoen zijn er wat veranderingen binnen de **commissie**: onze voorzitter Bart Jonkers moest de commissie verlaten in verband met het aanvaarden van het voorzitterschap van de AK. Ook Ineke Monshouwer gaat de commissie per juni verlaten.

Op dit moment zijn er 3 vaste commissieleden, nl. Ilse Bel, Nicolaas Alfing en Rick Timmermans (zie volgorde foto's) en 1 lid voor een proefperiode om te ervaren of het te combineren is met baan en gezin.



Ds, Geralda Rohaan draait mee vanuit de predikantengroep. Haar foto staat elders in Kerkklank 😊. Verder hebben we geregeld overleg met een aantal 'afgevaardigden' van de NGK voor gezamenlijke activiteiten.

We zouden graag nog 1 of 2 leden erbij hebben, dus als iemand interesse heeft: stuur een mail naar zin-in@pknhardenbergheemse.nl

In het najaar hopen we weer met een divers en boeiend programma te komen.
Welkom!

Collecte Zending

Gemeenteopbouw voor dorpskerken

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de



dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat. Lokale voorgangers leren tijdens trainingen hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten

groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Met jouw gift in de collecte steun je via het programma Zending van Kerk in Actie Bengaalse dorpskerken om vitale gemeenten te kunnen zijn. Van harte aanbevolen!

Wilt u liever uw bijdrage overmaken? Dan kan dit op rekeningnummer **NL21 RABO 03249.63.645** t.n.v. Diaconie Prot.Gem.Hardenberg-Heemse o.v.v. Gemeenteopbouw Bangladesh Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank namens de ZWO.



Waar ligt Bangladesh eigenlijk?

Bangladesh, officieel de Volksrepubliek Bangladesh, is een land in Zuid-Azië. Het land wordt aan drie zijden begrensd door India, maar heeft in het zuidoosten ook een stuk grens met Myanmar. In het zuiden heeft Bangladesh een kustlijn aan de Golf van Bengalen.

Uit de AK

Kosten uitvaart

Als college van kerkrentmeesters krijgen we vragen over het besluit van de AK eind juni 2023 voor het in rekening brengen van een bijdrage in de kosten voor een uitvaart. Het is daarom goed een toelichting op dit besluit te geven.

Eerst een misverstand wegnemen.

Tot aan het besluit werd het begeleiden van een uitvaart ook bij de begrafenisondernemer in rekening gebracht. Bij een uitvaart vanuit één van onze kerken was dat 690 euro, bij een uitvaart vanuit de Lariks was dat 200 euro. Reden voor dit prijsverschil was dat voor de uitvaart vanuit de Lariks geen eigen kerkgebouw gebruikt werd en de eigenaar van de Lariks het gebruik van de Lariks in rekening bracht. Op de in rekening gebrachte kosten werd een vermindering toegepast van de door het overleden gemeentelid (of het gezin) betaalde vrijwillige bijdrage over de laatste twee jaren.

Waarom dat oude systeem wijzigen?

Daarvoor zijn de volgende redenen. De belangrijkste reden is wel dat gemeenteleden die een hogere vrijwillige bijdrage kunnen betalen (en hebben betaald) een hogere vermindering kregen op de in rekening gebrachte kosten dan gemeenteleden 'die het niet zo breed hebben'. Dat werd als niet gepast gezien. Een tweede, daaraan gekoppelde reden is, dat het als niet juist werd gezien dat een persoonlijk gegeven als een vrijwillige bijdrage 'openbaar gemaakt' wordt op een aan de begrafenisondernemer gestuurde nota voor de uitvaart.

Het opmaken van een factuur met een vermindering van de vrijwillige bijdrage vraagt om meer administratieve handelingen en tot slot, de werkelijke kosten die we als gemeente

maken wanneer er pastorale ondersteuning van derden is bij het verzorgen van een uitvaart, zijn hoog, zo rond de 300 euro.

Ook de lagere kosten voor een huwelijksdienst (waarbij geen verrekening van de vrijwillige bijdrage plaats vindt) is meegenomen in de afweging om het oude systeem te wijzigen.

Wat zijn dan de nieuwe kosten voor een uitvaart vanaf oktober 2023?

Wanneer de uitvaart plaatsvindt vanuit de Lariks wordt een bedrag van 300 euro in rekening gebracht. Vindt de uitvaart plaats vanuit één van onze kerken dan komt daar voor het gebruik van de kerk 200 euro bovenop. Totaal dan dus 500 euro. De vermindering van de vrijwillige bijdrage is gestopt.

Met deze nieuwe regeling denken we een 'eerlijkere' regeling te hebben dan de oude met het verrekenen van de vrijwillige bijdrage. Daarnaast blijft ook de vrijwillige bijdrage persoonlijk en komt deze niet 'op straat te liggen'.

Tot slot.

Natuurlijk is er altijd sprake van maatwerk in bijzondere (financiële) situaties mogelijk. Neem dan ook in voorkomende gevallen gerust contact op met ondergetekende.

We hopen als college van kerkrentmeesters dat de vragen en ook onrust over het in rekening brengen van de kosten van een uitvaart hiermee weggenomen zijn. Wanneer er nog vragen zijn, neem dan gerust ook contact op.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Henk Dogger, penningmeester.

Uit de AK

Gesprek over beleidsplan

Eind maart gingen we in gesprek over drie belangrijke onderwerpen waarover iets over geschreven zal worden in ons beleidsplan. Omdat deze onderwerpen nu en in de komende jaren om aandacht en keuzes zullen vragen.

Ten eerste wisselden we van gedachten over ons toekomstperspectief: Wat denken we te zien en te mogen verwachten? Hoe kunnen/willen we over 5 tot 10 jaar kerk zijn? Wat vraagt dat NU van ons?

We hopen dan nog steeds een levende, inspirerende gemeenschap te zijn die elkaar wekelijks in en rond een zondagse eredienst ontmoet. Waar mensen elkaar steunen en bemoedigen. Waar je terecht kunt voor een luisterend oor. Waar je je gekend en geaccepteerd voelt, precies zoals je bent.

We zien echter ook dat het ledental terugloopt. De inkomsten idem dito. Hebben we dan nog zes wijken en kunnen we de benodigde menselijke inzet wel in stand houden? En als we dingen minder of niet meer kunnen doen en bijvoorbeeld wijken gaan fuseren, hoe verhoudt zich dat dan tot het uitgangspunt dat we zo dicht mogelijk bij mensen (thuis) moeten zijn en blijven om succesvol te zijn?

De wijk Centrum heeft een bijzondere positie. Door de trek naar het centrum van Hardenberg van veel ouderen (er worden ook de komende tijd nog meer woningen gebouwd) zal het ledental daar minder snel dalen. Maar de samenstelling van de wijk qua leeftijd vergt speciale aandacht. Niet alleen qua zorg en aandacht, maar ook gezien de mogelijke inzet van vrijwilligers.

We spraken ook over de Pastores. Hoe zien we hun takenpakket? Blijven we wijkgebonden werken of op onderdelen of geheel samenwerken en centraliseren? En hoe zorgen



we voor optimale samenwerking tussen professionals en vrijwilligers?

Over de lange termijn zien we een verschuiving van (minder) predikanten naar (meer) kerkelijk werkers, maar ook naar meer door (deze) professionals opgeleide vrijwilligers. We willen graag dat de zorg en aandacht voor elkaar optimaal zullen blijven, maar hoe doen we dat met deze ontwikkeling? En los van de vraag hoeveel we hierin kunnen blijven investeren, kunnen we geschikte mensen vinden en aan onze gemeenschap binden?

Een belangrijk element in dit gesprek was het beroep dat op een dominee gedaan kan worden. De verwachting dat 'de herder al zijn schapen kent' en er kan zijn op het moment dat het nodig is, staat onder druk. Hoe weten we van elkaar welke hulp en aandacht nodig is in een snel veranderende wereld en zonder ongewenste bemoeizucht?

Tenslotte hadden we het over de Stadskerk. We hopen op een open centrum waar we meer interactie zullen krijgen. Niet alleen tussen gemeenteleden, maar ook met mensen die niet tot onze kerkgemeenschap behoren. Dat betekent misschien wel een nieuwe manier om zich welkom bij ons te voelen. Dat kan incidenteel zijn. We hopen dat dit mede een basis kan zijn voor meer inkomsten om het levende centrum in stand te kunnen blijven houden.

Jan te Bokkel,
scriba Algemene Kerkenraad.

In herinnering

Hennie Kriekjes - Welleweerd

'Altijd bezig handen, nu gevouwen en stil. Energiek, intens geleefd, zo was jouw wil.' Dat waren enkele woorden van de rouwkaart bij het overlijden van Hendrikje Kriekjes-Welleweerd.

In de gezegende leeftijd van 94 jaar overleed Hennie op 16 maart 2024.

Hennie woonde samen met haar zoon Henk aan de Reigerstraat in Hardenberg. Het grootste deel van haar leven heeft ze daar gewoond. Ze kwam hier dicht uit de buurt, van een boerderij in Venebrugge. Ze ging naar de basisschool en daarna in betrekking bij gezinnen, doordeweeks aan het werk en in het weekend op de boerderij de handen uit de mouwen. Daar bleef Hennie ook nog een tijdje wonen toen ze trouwde met Arend Kriekjes, hun huwelijk was op 26 juli 1957. Samen kregen ze twee kinderen: Jennie en Henk.

De familie om haar heen, dat was voor Hennie vooral belangrijk. Ze was altijd attent, belde regelmatig om te horen hoe het was. Ze was een vrouw die graag bezig was, altijd druk met

haar huishouden. Ze was liefdevol, zorgzaam, gaf ruimte aan de ander.

Op 24 januari 2013 overleed haar man Arend na vele jaren van zorgen en op bezoek gaan in Clara Feyoena Heem.

Hennie bleef nog vele jaren kwiek, 90+ en nog altijd goed te pas. Een sterke vrouw tot het verdrietige nieuws in januari 2024. Hennie was zieke n zou niet meer beter worden. Ze hield het nog flink vol tot haar 94ste verjaardag, maar de dagen daarna ging het snel.

Op 21 maart heeft de familie afscheid genomen van hun moeder en Oma. Wij leven met hen mee in dit gemis.

M.J. van Breden

Gerbert Brunink

Een man met gouden handjes, dat was het eerste wat over hun vader werd verteld. Hij stond altijd klaar voor zijn familie, klussen of verhuizen, Gerbert stond klaar samen met Hieke.

Gerbert was graag bezig, dat maakte de afgelopen jaren moeilijk. Door zijn slechte gezondheid kon hij niet meer doen wat hij wilde. In zijn hoofd ging het allemaal nog prima, maar zat hij veel in zijn stoel bij het raam. Gerbert was een zoon van de familie Brunink met de slagerij in Hardenberg. Een groot gezin dat gastvrij altijd plek had voor nog meer mensen aan tafel.

Die liefdevolle zorg was ook bij Gerbert te voelen, hij vond het mooi dat je op bezoek kwam en als een kleindochter belde: "Ach wat mooi dat je even belt! ... Hier is Oma".

Gerbert is lang en gelukkig getrouwd geweest met Hieke. Samen kregen ze vier kinderen, 10 kleinkinderen en mocht Gerbert zelfs

overgrootvader worden.

'Mooie jaren, niet treuren dat ze voorbij gingen, glimlachen dat ze er geweest zijn'. Zo is er met liefde teruggekeken op het leven van Gerbert Brunink bij het afscheid op 22 maart 2024. We hoorden ook over de liefde van God, die wij op verschillende manieren kunnen laten zien. In onze lieve woorden aan elkaar maar ook door onze dienstbare inzet voor de ander. En dat laatste hebben we veel gezien in zijn leven. Wij leven mee met de familie Brunink, in het bijzonder met Hieke en andere geliefden nu leven met een lege plek in hun leven.

M.J. van Breden

In herinnering

Harm Kampherbeek

Op 8 april overleed – eigenlijk heel onverwacht – Harm Kampherbeek. Hij werd 91 jaar. Wie Harm zei, zei “Mina” en die twee in één adem. 72 jaar lang hadden ze verkering en van die 72 jaar waren ze er 64 jaar gelukkig getrouwd. Ze hebben heel lang gewoond in het ouderlijk huis van Mina, aan de Rodedijk 22. Eerst was het een kleine boerderij, later ging Harm een loonbedrijf opzetten en dat was zijn lust en zijn leven. Het moest wel kwaliteit hebben, zijn machines, (Deutz!) en op zijn 65e kocht hij nog een maïskneuzer. Harm en Mina hadden samen geen kinderen. Dat was een gemis, echt een gemis. Dat Vincent van Olst – die al heel jong bij Harm en Mina op het bedrijf kwam – samen met Erna en hun kinderen bij hen in kwamen wonen was daarom extra mooi. Net zoals het geweldig was dat neven en nichten “oom-en-tantezeggers” waren. Dat woord heeft in de familie een heel liefdevolle en verbonden lading. Het was niet voor niets dat alle neven en nichten met Vincent en Erna erbij in de condoleancerij stonden samen met Mina. Het

was echt inleveren dat ze een paar jaar geleden niet langer thuis konden wonen, hóe goed ze het ook hadden in het Blanckvoorthuis. Eigenlijk waren Harm en Mina een soort Adam en Eva: samen gelukkig in een stukje tuin van de Heer gelegen tussen Vecht en Radewijkerbeek. Dat verhaal uit Genesis 2 hebben we dan ook gelezen bij de uitvaart. Over Gods trouw aan kwetsbare mensen. We geloven dat Harm veilig is bij God en hopen dat Hij – samen met neven, nichten, Vincent en Erna en anderen – trouw is aan Mina die nu achterblijft.

Ds. Wim van der Wel

Harriëtte Kroon - Huisjes

Op Goede Vrijdag namen we afscheid van Harriëtte. Ze stierf toen ze 42 was. Ze heeft samen met Jeroen en 4 kinderen niet zo lang bij ons in Baalder gewoond. Ze kwamen tijdens coronatijd. Het is heel verdrietig dat we haar niet beter hebben leren kennen. Het was een heel lieve vrouw van zichzelf, voor Jeroen en een schat van een moeder voor Willemijn, Mirthe, Jasper en Esmée. Getalenteerd ook: maatschappelijk werkster, organiste, creatief. Maar ook heel erg ziek: ongeneeslijk psychisch ziek. Zelf noemde ze het een psychisch gezwel in haar hoofd. Dat zat er al heel lang. Het is ergens ontstaan in haar kindertijd, thuis, waar het niet was zoals je hoopt. Ze heeft daar een leven lang last van gehad en onderweg gebeurden meer ingrijpende dingen. Zo’n 6 jaar geleden liep ze vast. En, eerlijk is eerlijk, de GGZ heeft haar in veel gevallen niet de hulp geboden waar ze beter van werd, integendeel. Daardoor groeide hoe langer hoe meer een

verlangen naar rust, dat ze alleen in de dood kon vinden. De tekst “Kom allemaal maar bij Mij, die vermoeid zijn...”, was haar tekst. Eigenlijk is het psychische gezwel erger geworden door slechte behandeling. Uiteindelijk heeft ze er in onvoorstelbaar liefdevol overleg met man en kinderen voor gekozen om zich van eten en drinken te onthouden. Zelden zoveel liefde gezien tussen mensen. Ik mocht twee jaar lang met haar optrekken en zal dit indrukwekkende mens m’n leven niet vergeten. Ze heeft haar rust in de armen van de Heer. We leven mee met Jeroen en hun vier kinderen. Zelf heeft ze haar verhaal opgeschreven in de hoop dat anderen die net zoiets meemaken als zij betere hulp krijgen. Het is hier te vinden:

<https://www.informele-uitvaart.nl/verstervin-g-als-enige-uitweg/>

Ds. Wim van der Wel



ZULLEN WE SAMEN KOFFIE DRINKEN?

nadat we samen wat hand en spandiensten hebben verricht in De Schakel?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons deels willen helpen bij het schoonhouden van dit gebouw.

Deze oproep is niet wijkgebonden. De Schakel fungeert immers als ontmoetingsruimte voor vrijwel alle wijken.

Heb je een paar uurtjes over per(mag je zelf invullen) en wil je je aanmelden of heb je vragen over de werkzaamheden dan zien de kosters van De Schakel je reactie graag tegemoet.

*Of de contactpersoon namens het College van Kerkrentmeesters : Tineke van den Esker
emailadres: cpwvanremmerden@hotmail.com
Tel. 06 166 28 374*

Jan Kamphuis, 40 jaar organist

Zondag 7 april werd Jan Kamphuis in het zonnetje gezet in de morgendienst in de Opgang. Preses Ina Hoekerswever van de wijkgemeente Radewijk feliciteerde hem met zijn jubileum en overhandigde Jan een oorkonde en speld. Natuurlijk waren er ook bloemen, die het jubileum extra feestelijk maakten. Ina vertelde dat Jan 40 jaar geleden in de (gereformeerde) kerkzaal in Radewijk is begonnen en nu dus al 40 jaar het orgel bespeeld. Niet alleen in Radewijk in de Opgang in de diensten, maar ook bij trouw- en rouwdiensten in de PKN-gemeente Hardenberg- Heemse. Ook zit Jan in het organistenoverleg van de PKN-gemeente Hardenberg- Heemse- Radewijk. Waar hij, zo hoorden wij, dikwijls voor de vrolijke noot zorgt. Velen drukten Jan de hand, waarna onder het genot van koffie met cake samen het jubileum met Jan werd gevierd.



Collecten

Collecten Januari 2024

Datum	Omschrijving	Totaal
01-01-2024	Stg Vrienden Saxenburg	€ 71,85
	kerk	€ 34,15
07-01-2024	kerk en Gevangenis Almelo	€ 727,70
	kerk	€ 599,30
	Oostloorn/KerkTv	€ 79,60
	Meander/KerkTv	€ 17,15
14-01-2024	KIA Samen tegen Armoede	€ 1.151,51
	kerk	€ 771,10
	Oostloorn/Voedselbank	€ 108,65
	Meander/Voedselbank	€ 24,55
21-01-2024	Ned. Bijbelgenootschap	€ 638,86
	kerk	€ 520,45
	Oostloorn/Hope&Dreams Gini	€ 96,25
	Meander/Hope&Dreams Gini	€ 30,00
21-01-2024	zangdienst/ Hospice Hardenberg	€ 698,94
28-01-2024	Leprazending	€ 1.155,19
	kerk	€ 801,80
	Oostloorn/de Brug	€ 90,69
	Meander/De Brug	€ 28,90
	Totaal januari	€ 7.646,64

Collecten Februari 2024

Datum	Omschrijving	Totaal
04-02-2024	KIA Werelddiac/Bangla Desh	€ 1.117,65
	kerk	€ 637,20
	Oostloorn/Kerk Tv	€ 92,65
	Meander/Kerk Tv	€ 14,55
11-02-2024	KIA Noodhulp Griekenland	€ 1.302,38
	kerk	€ 786,17
	Oostloorn/Voedselbank	€ 52,00
	Meander/Voedselbank	€ 20,25
18-02-2024	Binnenlands Diac.gedetineerden	€ 778,60
	kerk	€ 535,30
	Oostloorn/Hope & Dreams/Gini	€ 106,60
	Meander/Hope & Dreams/Gini	€ 23,10
25-02-2024	ZWO Hardenberg	€ 631,75
	kerk	€ 521,50
	Oostloorn/De Brug	€ 76,60
	Meander/De Brug	€ 15,80
25-02-2024	Open Kerk zangd./ Open Doors	€ 866,31
	Totaal februari	€ 7.578,41



Giften

Ontvangen giften t/m 15 april 2024

Ontvangen via:	Bestemming	Bedrag
Anoniem	Voedselbank	€ 10,00
Ina en Bert Nijeboer	Wijkfonds Radewijk	€ 10,00
Astrid ten Have	Wijkfonds Radewijk	€ 20,00
Luc Ramaker en Gerda Lagemaat	Wijkfonds Radewijk	€ 20,00
Mart ten Have	Wijkfonds Radewijk	€ 20,00
Fam. IJspeert	Wijkfonds Radewijk	€ 10,00
Dineke Kamphuis	De Voedselbank Hardenberg	€ 10,00
Jan Ramaker	Wijkfonds Radewijk	€ 25,00
Anoniem	Baalderpot	€ 10,00
Lambert Zandman	Bloemenfonds Heemse	€ 10,00
Berti Smit	Wijkfonds Heemse	€ 30,00
Fokalien Kuiperij	Wijkfonds Heemse	€ 40,00
		<u>€ 215,00</u>

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling geven aan ons gemeente zijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.



Bijbelrooster mei



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Woensdag	1 mei	Psalm 107:1-9	
Donderdag	2 mei	Psalm 107:10-22	
Vrijdag	3 mei	Psalm 107:23-32	
Zaterdag	4 mei	Psalm 107:33-43	Dodenherdenking
Zondag	5 mei	1 Johannes 4:1-10	Bevrijdingsdag
Maandag	6 mei	1 Johannes 4:11-21	
Dinsdag	7 mei	1 Johannes 5:1-12	
Woensdag	8 mei	1 Johannes 5:13-21	
Donderdag	9 mei	Psalm 47	Hemelvaartsdag
Vrijdag	10 mei	Handelingen 1:1-14	
Zaterdag	11 mei	Handelingen 1:15-26	
Zondag	12 mei	Leviticus 23:1-14	
Maandag	13 mei	Leviticus 23:15-22	
Dinsdag	14 mei	Leviticus 23:23-36	
Woensdag	15 mei	Leviticus 23:37-44	
Donderdag	16 mei	Leviticus 24:1-9	
Vrijdag	17 mei	Psalm 104:1-23	
Zaterdag	18 mei	Psalm 104:24-35	
Zondag	19 mei	Handelingen 2:1-13	Pinksteren
Maandag	20 mei	Handelingen 2:14-24	
Dinsdag	21 mei	Handelingen 2:25-36	
Woensdag	22 mei	Handelingen 2:37-47	
Donderdag	23 mei	Deuteronomium 4:41-5:5a	
Vrijdag	24 mei	Deuteronomium 5:5b-21	
Zaterdag	25 mei	Deuteronomium 5:22-33	
Zondag	26 mei	Deuteronomium 6:1-9	
Maandag	27 mei	Deuteronomium 6:10-25	
Dinsdag	28 mei	Handelingen 3:1-10	
Woensdag	29 mei	Handelingen 3:11-26	
Donderdag	30 mei	Handelingen 4:1-12	
Vrijdag	31 mei	Handelingen 4:13-22	

Kerkdiensten

datum	tijd	kerk	predikant	opmerkingen	wijk
Zondag					
5-mei	9:30	Matrix	ds. Yvonne van Benthem		Marslanden
5-mei	10:00	Hessenwegkerk	mw. Neeltje Jonkers - Salomons		Heemse
5-mei	10:00	De Opgang	dr. G. den Hartogh		Radewijk
5-mei	10:00	Höftekerk	ds. Elly Veldman		Centrum
5-mei	10:00	de Beek	ds. Piet Langbroek		Baalderveld
Donderdag Hemelvaartsdag					
9-mei	10:00	De Opgang	ds. Pieter Noordmans		
Zondag Wezenzondag					
12-mei	9:30	Matrix	Martijn van Breden		Marslanden
12-mei	10:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
12-mei	10:00	Hessenwegkerk	ds. Mw. E.S.A. van Buuren, Wierden		Heemse
12-mei	10:00	De Opgang	dr. G. den Hartogh		Radewijk
12-mei	10:00	Höftekerk	ds. Gijsbert Rohaan		Centrum
Zondag Pinksteren					
19-mei	9:30	Matrix	ds. Yvonne van Benthem		Marslanden
19-mei	10:00	Hessenwegkerk	ds. Geralda Rohaan		Heemse
19-mei	10:00	De Opgang	ds. Jan Woltinge	Kindernevendienst	Radewijk
19-mei	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
19-mei	11:00	Oostloorn	ds. Elly Veldman		PGHH
19-mei	10:00	de Kamp	ds. Wim van der Wel		Baalder
19-mei	10:00	de Beek	ds. Piet Langbroek		Baalderveld
Zondag					
26-mei	9:30	Matrix	ds. Piet Langbroek		Marslanden
26-mei	10:00	De Opgang	Wout Kelder		Radewijk
26-mei	10:00	Höftekerk	ds. Pieter Noordmans		Centrum
26-mei	10:00	Hessenwegkerk	ds. Gijsbert Rohaan	bevestiging ambtsdragers	Heemse





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

BIDDEN MET LEGE HANDEN

Jezelf uit handen geven, dat is de grootste uitdaging in een tijd dat ons geleerd wordt om alles juist in eigen hand te houden. Met lege handen durven staan, dat is de vraag aan ons allemaal in een wereld die geluk lijkt te verbinden met volle handen. Een beetje sterven aan je leven, dat is de opdracht voor ieder van ons in een bestaan waarin het leven juist gevierd moet worden. Bidden staat haaks op de wereld zoals die vandaag is ingericht: vol van jezelf, maakbaar geluk, sterven in eigen hand, ons ik op de eerste plaats. Bidden is precies het tegenovergestelde. Als je bidt, erken je dat het niet om jou maar om de ander gaat. Als je je handen vouwt voor het gebed, geef je aan dat je jezelf kleiner maakt zodat de ander bij je kan komen. Als je de vingers kruist om je te richten tot God, weet je dat je je overgeeft aan iets en iemand die groter zijn dan jij. Bidden is dus een tegenbeweging, een ritueel dat haaks staat op alles van deze moderne tijd. Het meest indringend heb ik dat ervaren bij een bezoek aan Anselm Grün, de Duitse monnik uit Münsterschwarzach. We vierden met mijn kerk uit Maartensdijk daar het geloof met hem. Hij vroeg ons toen in een kring om hem heen te gaan staan en strekte zijn vuisten naar voren. Zo leven wij, met gebalde vuisten, met boosheid en verbittering, in polarisatie. Hij vroeg ons toen de boosheid los te laten, de schaduwen en teleurstellingen niet langer vast te houden en onze handen om te draaien. Daar stonden wij, met lege handen. Die toonden we aan elkaar en aan God. Bidden, zo vertelde Anselm Grün, is met lege handen durven leven en erop vertrouwen dat ze opnieuw gevuld worden, door je naaste, door je kinderen, door je vrienden, door God zelf. Bidden is je lege handen aanbieden aan God en leven met vertrouwen dat ze gevuld worden. Laten we vaker bidden met die lege handen en erop vertrouwen dat God ons in die handen genade geeft. ■

*Bidden is met lege
handen durven
leven*



contactgegevens
& colofon

Kerkelijk Bureau

Adres: de Schakel, Lage Doelen 5, Hardenberg.

U kunt hier terecht voor het kopen van collectemunten, inleveren van declaraties of giften en overige vragen op maandagochtend van 10 – 12 uur en elke 1e woensdag van de maand van 19 – 20 uur. Op deze tijden zijn we ook telefonisch bereikbaar op 06-82693739.

Email: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl

Rekeningnummer:

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen, giften en abonnementen Kerkklank

Colofon:

Inleveren kopij voor de "Kerkklank" van juni 2024 **uiterlijk maandag 13 mei**. Kopij bij voorkeur inleveren per e-mail. Het adres is: kerkklinkhardenbergheemse@gmail.com

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur:

Ds. Piet Langbroek

Opmaakredacteur:

vacature

Redactieleden:

Ineke Reiling-Muller, Rheezeveenseweg 37, tel. 638202

Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43a, tel. 216237

Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Nog geen abonnement op Kerkklank? Stuur een email naar het Kerkelijk Bureau voor een papieren versie (€ 15,00) en/of een digitale versie (gratis).

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl). Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt. Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv. alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk

Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk

0523-216490

vrijw.koster: Mevr. J. Hutten

0523-263488

hutten@kpnmail.nl

Höftekerk/ De Schakel

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg

0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge

06-25007675

hilkoklinge@hotmail.com

Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg

0523-265240

koster: Mevr. J. Meijer-

Schulenburg

0523-266687 of 06-57050404

jannekemeijer@xs4all.nl

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff

Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg

0523-266744

koster: Dhr. J. Meerveld

0523-262216

jtmeerveld@hotmail.com

Hessenwegkerk/ De Esch

Hessenweg 47

7771 RD Hardenberg

0523-262216

koster: Dhr. J. Meerveld

0523-262216

jtmeerveld@hotmail.com

Clara Feyoena Heem

Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg

0523- 277000

koster: Dhr. G.J. Timmer

0523-267733

timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1

7772 EC Hardenberg

0523-262597

beheerder: Rick van Duren

06-20621620

De Beek

Hondsdrif 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg

Open Kerk samenzang

Voorstraat 36 Hardenberg



Stephanuskerk
Thema

**"God van
Licht"**

Collecte: Stichting "Noaber Hardenberg"

Zondag 26 mei
19:00 uur

**Frank
Kaman
(orgel)**



Iedereen van harte welkom